

ENGELEN

Pastor Anko

Deel 1



INTRODUCTIE

- COLOSENSES 1:¹⁵ In de persoon van Christus is de **onzichtbare** God zichtbaar geworden, Hij is als eerstgeborene verheven boven de hele schepping. ¹⁶In Christus is alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. **Koningen** en **wereldheersers**, **regeringen** en **andere autoriteiten**, alles is in Christus gemaakt tot zijn eer. ¹⁷Hij was er al **voordat er iets** bestond en alles wat bestaat, is er dankzij Hem.

GOD IS NIET EEUWIG



De aard van engelen

1. Het zijn door God geschapen wezens
2. Ze zijn krachtiger dan de mens
3. Het zijn asexuele wezens
4. het zijn spirituele wezens met spirituele lichamen



1. Het zijn door God geschapen wezens

Nehemia 9:6 U alleen bent de Heer.
U heeft de hemel gemaakt,
met alle sterren, de zon en de maan.
U heeft de aarde gemaakt met alles wat daarop leeft,
en de zee met alles wat daarin leeft.
U heeft aan alles het leven gegeven.
De engelen buigen zich voor U neer.

Psalmen 148:5-6 Laat alles de naam van de Here prijzen!
Want op zijn bevel werd alles gemaakt.
6 Hij heeft alles vastgesteld voor altijd.
Hij gaf aan alles een wetmatigheid,
die geen ervan overtreedt.

Colosenses 1:16



2. Ze zijn krachtiger dan de mens

- Psalmen 8:5-6 *dan vraag ik mij af: "Hoe kan het dat U aan de mens denkt? Hoe kan het dat U Zich met hem bezighoudt?"* ⁶ U heeft hem een iets lagere plaats gegeven dan de engelen. *Maar U heeft hem ook grote eer en macht gegeven.*
- Hebreëen 2:9 maar wij zien Jezus wel. Hij heeft gedurende een tijd lager dan de engelen gestaan omdat Hij sterven moest, maar is nu door God met heerlijkheid en eer gekroond, omdat Hij door Gods genade voor ons de dood is ingegaan.
- Psalmen 103:20 Laten alle engelen de HERE loven en prijzen.
Zij zijn sterke helden die zijn woord uitvoeren en luisteren naar zijn stem.



3. Het zijn aoseksuele wezens

- Lukas 20:34-36 Jezus zei tegen hen: "De mensen van deze wereld trouwen met elkaar. ³⁵ Maar de mensen die in de komende wereld zullen mogen leven en die uit de dood zullen opstaan, trouwen niet. ³⁶ Want ze kunnen niet meer sterven. Want ze zijn *wat dat betreft* net als de engelen. Ze zijn kinderen van God. Want ze hebben deel aan de opstanding uit de dood.
- NEE!!! ENGELEN KUNNEN NIET VOORTPLANTEN!
- Genesis 6:4 In die tijd waren er reuzen op aarde, de kinderen van zonen van God en dochters van mensen. Ze zijn bekend als de helden uit het verre verleden.



4. het zijn spirituele wezens met spirituele lichamen

- Hebreëen 1:7 God zegt van zijn engelen: 'De windrichtingen zijn zijn engelen en het vlammeende vuur dient Hem.'
- Hebreëen 1:14 Nee, want de engelen zijn geesten die God dienen en die Hij erop uitstuurt om de mensen die gered worden, te helpen.
- 1 CORINTEN 15:39-49 3⁹ Elk vlees is niet gelijk, er is verschil tussen het vlees van mensen, vee, vogels en vissen. 4⁰ Er zijn hemelse en aardse wezens, en de schoonheid van de hemelse is anders dan die van de aardse. 4¹ Zon, maan en sterren hebben een verschillende helderheid, en ook de sterren onderling verschillen in lichtsterkte. 4² Zo is het ook bij het levend worden van de doden. Iets vergankelijk wordt gezaaid, en iets onvergankelijk wordt tot leven geroepen. 4³ Wat in de aarde wordt gelegd, is het aanzien niet waard. Maar wat levend wordt gemaakt, is schitterend. Wat in de aarde wordt gelegd, is tot niets in staat. Maar wat levend wordt gemaakt, heeft grote kracht.
- 4⁴ Wat in de aarde wordt gelegd, is een natuurlijk lichaam. Maar wat levend wordt, is een geestelijk lichaam. Want als er een natuurlijk lichaam is, moet er ook een geestelijk lichaam zijn.



WAAR KOMT NAAM VANDAAN?

HEBREEUWS: מַלְאָךְ - *mal'āk*
mal'āk

GRIEKS: ἄγγελος / Angelos

boodschapper, voogd,
vertegenwoordiger, gezant



ENGELEN

Deel 2

PERSOONLIJKHEID EN UITERLIJK VAN ENGELEN



Strijdwagens en paarden van vuur

2 Koningen 6:15-18

¹⁵ Toen de dienaar van de profeet de volgende morgen opstond en naar buiten liep, zag hij overal rond de stad soldaten, paarden en strijdwagens.

‘Meester, kijk daar eens! Wat moeten wij doen?’ riep hij naar Elisa. ¹⁶ ‘Wees maar niet bang,’ stelde Elisa hem gerust. ‘Ons leger is groter dan dat van hen.’ ¹⁷ Toen bad Elisa: ‘HERE, open de ogen van mijn dienaar en laat het hem zien.’ En de HERE opende de ogen van de jongeman, zodat hij kon zien hoe de berghellingen wemelden van de strijdwagens en paarden van vuur rondom Elisa. ¹⁸ Terwijl het Syrische leger steeds dichterbij kwam, bad Elisa: ‘HERE, maak hen alstublieft blind.’ En de HERE deed dat.



ALS MANNELIJKE PERSONEN

- Genesis 19:1-7
- **19** Die avond kwamen de twee engelen bij de stadspoort van Sodom aan. Daar zat Lot. Hij zag hen, stond op en boog voor hen neer. ² **'Heren,'** zei hij, 'kom naar mijn huis en wees mijn gasten voor de nacht. Morgenochtend kunt u zo vroeg opstaan als u wilt en uw weg vervolgen.' 'Bedankt voor uw aanbod,' antwoordden zij, 'maar wij brengen de nacht liever op het plein door.' ³ Lot drong echter zo aan dat zij ten slotte met hem megingen. Hij bood hun een maaltijd aan, compleet met ongezuurde broden.
- ^{4,5} Na het eten, toen iedereen zich klaarmaakte voor de nacht, omsingelden de mannen van Sodom, oud en jong, het huis en schreeuwden naar Lot: 'Laat je gasten eens naar buiten komen, we willen gemeenschap met hen hebben!' ⁶ Lot kwam naar buiten en sloot de deur achter zich. ⁷ 'Toe, beste vrienden,' drong hij aan, 'dat kunnen jullie toch niet doen.'



Wezens met vleugels

- Jesaja 6:1-5
- **6** In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Here! Hij zat op een hoge troon en de tempel was gevuld met zijn glorie. **2** Boven Hem zweefden machtige serafs met zes vleugels. Met twee vleugels bedekten zij hun gezichten, met twee andere bedekten zij hun voeten en met de andere twee vlogen zij. **3** In een groot koor riepen zij elkaar toe: 'Heilig, heilig, heilig is de HERE van de hemelse legers, de hele aarde is met zijn glorie gevuld.' **4** Een machtig koor was het! De tempel trilde op zijn grondvesten en het heiligdom vulde zich met rook. **5** Toen zei ik: 'Ik ben ten dode opgeschreven, ik moet zwijgen want ik heb onreine lippen. En nu heb ik de Koning gezien, de HERE van de hemelse legers.'



Wezens met vleugels

- Openbaring 4:4-8
- Rondom de troon stonden vierentwintig tronen en op elk van die tronen zat een ouderling met witte kleren aan en een gouden kroon op zijn hoofd. ⁵ Uit de troon kwamen bliksemschichten en donderslagen en allerlei andere geluiden. Vlak voor de troon stonden zeven brandende fakkels, dat zijn de zeven Geesten van God. ⁶ Er lag voor de troon ook iets dat leek op een kristalheldere, spiegelgladde zee. Rondom de troon stonden vier levende wezens, met van voren en van achteren overal ogen. ⁷ Het eerste van die wezens leek op een leeuw, het tweede op een jonge stier, het derde had een mensengezicht en het vierde leek op een vliegende arend. ⁸ Elk van de vier wezens had zes vleugels. Zij hadden rondom en van binnen overal ogen. Zonder ophouden zeiden zij: 'Heilig, heilig, heilig is de Here, de Almachtige God, die was, die is en die komt.'

Wezens met een wil

- Job 38:6-7
 - ⁶ Waar staat de aarde op?
Wie heeft de eerste steen van haar
fundament gelegd?
 - ⁷ Toen de aarde werd gemaakt,
juichten en jubelden de engelen.
- Lukas 15:10
- ¹⁰ Ik zeg u dat er bij de engelen van God
grote blijdschap is als één zondaar bij
God terugkomt.'



INTELLIGENT!

- Lukas 1:12-15
- Het Boek
- ¹² Hij wist niet wat hem overkwam en werd bang. ¹³ De engel zei: 'Wees niet bang, Zacharias. Ik ben gekomen om u te vertellen dat God uw gebed heeft verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen en u moet hem Johannes noemen. ¹⁴ Hij zal u en vele andere mensen heel erg blij maken. ¹⁵ Uw zoon zal een groot man zijn in de ogen van de Here. Hij mag geen druppel wijn of sterke drank drinken en al voor zijn geboorte zal hij vol zijn van de Heilige Geest.

INTELLIGENT!

- Mattheüs 28:1-5
- **Jezus staat op uit de dood**
- **28** Op de dag na de sabbat gingen Maria van Magdala en de andere Maria voor dag en dauw naar het graf. ² Plotseling was er een hevige aardbeving. Een engel van God kwam uit de hemel, rolde de steen opzij en ging erop zitten. ³ Zijn gezicht schitterde als de bliksem en zijn kleren waren zo wit als sneeuw. ⁴ De mannen die bij het graf op wacht stonden, sidderden van angst. Zij vielen op de grond en het leek wel of ze dood waren. ⁵ De engel zei tegen de twee vrouwen: 'U hoeft niet bang te zijn.'
- Openbaring 17:1
- **De vrouw en het beest**
- **17** Een van de zeven engelen met de zeven schalen zei tegen mij: 'Kom, ik zal u laten zien onder welk oordeel de grote hoer valt die aan vele waterwegen zit.'

ENGELEN

Pastor Anko

Deel 3

De Rangorde



KORTE SAMENVATTING DEEL 1 & 2

- DE AARD VAN ENGELEN
 - 1. Het zijn door God geschapen wezens
 - 2. Ze zijn krachtiger dan de mens
 - 3. Het zijn asexuele wezens
 - 4. het zijn spirituele wezens met spirituele lichamen
- UITERLIJK
 - 1. Strijdwagens en paarden van vuur
 - 2. Als mannelijke personen
 - 3. Wezens met vleugels (en overal ogen)
- PERSOONLIJKHEID
 - Een eigen wil
 - Intelligent / Gevoel



1. MICHAËL

- Daniël 10:13 Maar onderweg werd ik eenentwintig dagen lang opgehouden door de machtige boze geest die heerst over het rijk van de Perzen. Toen kwam Michaël, **een van de hoogste bevelhebbers** van het hemelse leger, mij te hulp. Daardoor was ik in staat door deze blokkade heen te breken.
- Daniël 12:1 'In die tijd zal de **grote vorst Michaël**, die over uw volk waakt, opstaan en voor u vechten. Er zal een periode van grote nood en zwaar lijden aanbreken. Toch zal van uw volk ieder wiens naam in het Boek staat, hieraan ontkomen.
 - Michaël: Wie is als GOD?
 - Aartsengel: Hoogste bevelhebber over andere engelen
 - Kampioen van joodse volk

1. MICHAËL

- Judas 9 De engel Michaël had *ooit* ruzie met de duivel over het lichaam van Mozes toen Mozes gestorven was. Michaël is **één van de belangrijkste engelen**. Toch wilde hij de duivel niet zelf veroordelen. Hij zei alleen: "De Heer zal je straffen!"
- Openbaring 12:7 Toen brak in de hemel oorlog uit. Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak. De draak en zijn engelen vochten terug,

2. DE VIER LEVENDE WEZENS

- Openbaring 4:6-9 Er lag voor de troon ook iets dat leek op een kristalheldere, spiegelgladde zee. Rondom de troon **stonden vier levende wezens**, met van voren en van achteren overal ogen. ⁷ Het eerste van die wezens leek op een leeuw, het tweede op een jonge stier, het derde had een mensengezicht en het vierde leek op een vliegende arend. ⁸ Elk van de vier wezens had zes vleugels. Zij hadden rondom en van binnen overal ogen. Zonder ophouden zeiden zij: 'Heilig, heilig, heilig is de Here, de Almachtige God, die was, die is en die komt.' ⁹ Die **vier levende wezens** eren, prijzen en danken Hem die op de troon zit en die voor altijd en eeuwig leeft.

2. DE VIER LEVENDE WEZENS

- **OGEN:** Lukas 11:34 Je ogen zijn de lamp van je lichaam. Als je manier van kijken goed is, zal je hele lichaam verlicht zijn. Maar als je manier van kijken slecht is, is je hele lichaam donker.
- **VLEUGELS** – Engelen
- **LEVENDE** – Geen DOOD
- **DE AUTORITEIT VAN DE LEEUW**
- **NEDERIGHEID VAN DE JONGE STIER**
- **INTELLIGENTIE VAN DE MENS**
- **WAAKZAAMHEID / HET OVERZICHT VAN DE AREND**



3. Cherubs

- Genesis 3:24 God verdreef de mens en plaatste aan de oostkant van de hof cherubs en een vlamvend zwaard dat flitsend heen en weer schoot, om de toegang tot de boom van het leven te bewaken.
- Exodus 25:18 Maak twee engelen van massief goud, één aan elke kant van het deksel.
- Psalmen 18:11 Hij reed op een cherub en vloog op de vleugels van de wind.
- CHERUB - Zegen, volheid van kennis



4. Gabriël

- Daniël 8:16 Ik hoorde een menselijke stem van over de rivier de Ulai roepen: 'Gabriël, vertel hem wat het visioen betekent.'
- Daniël 9:21 Toen ik zo aan het bidden was, kwam de man Gabriël, die ik al eerder had gezien, snel naar mij toe vliegen. Hij kwam op het tijdstip dat in de tempel het avondoffer gebracht hoort te worden.
- Lukas 1 ¹¹ Plotseling zag Zacharias een engel van de Here staan, rechts van het altaar waarop de wierook werd gebrand.
- ¹⁸ Zacharias zei tegen de engel: 'Moet ik dat zomaar geloven? Ik ben immers al oud en mijn vrouw ook!' ¹⁹ Toen zei de engel: 'Ik ben **Gabriël en leef heel dicht bij God**. Hij heeft mij naar u toegestuurd om u dit te vertellen, maar u wilt mij niet geloven.'
- ²⁶ Toen Elisabeth in haar zesde maand was, stuurde God de engel Gabriël naar Nazareth, een stad in Galilea. ²⁷ Hij moest bij Maria zijn, een jonge vrouw die verloofd was met een zekere Jozef, die nog van koning David afstamde. ²⁸ Gabriël kwam bij haar binnen en zei: 'Ik wens u vrede toe! U bent een gelukkige vrouw. De Here zij met u!'

5. Serafs

- Jesaja 6:1 In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Here! Hij zat op een hoge troon en de tempel was gevuld met zijn glorie. ² Boven Hem zweefden **machtige serafs met zes vleugels**. Met twee vleugels bedekten zij hun gezichten, met twee andere bedekten zij hun voeten en met de andere twee vlogen zij. ³ In een groot koor riepen zij elkaar toe: 'Heilig, heilig, heilig is de HERE van de hemelse legers, de hele aarde is met zijn glorie gevuld.' ⁴ Een machtig koor was het! De tempel trilde op zijn grondvesten en het heiligdom vulde zich met rook.

Seraf: Vurig wezen, zij die branden, degene die brandt

6. DE ENGELEN

- Psalmen 103:20 Laten alle engelen de HERE loven en prijzen.
Zij zijn sterke helden die zijn woord uitvoeren en luisteren naar zijn stem.
- 2 Thessalonicenzen 1:7 En het is ook rechtvaardig dat Hij u, die het nu moeilijk hebt, uit de nood zal helpen, net als ons. Dat zal gebeuren wanneer de Here Jezus met zijn sterke engelen uit de hemel komt
- 1 Petrus 1:12 Ten slotte werd hun duidelijk gemaakt dat die dingen niet tijdens hun eigen leven zouden plaatsvinden, maar pas veel later, in onze tijd. En nu is dit heerlijke nieuws openlijk aan ons allen bekendgemaakt door dezelfde Heilige Geest die tot hen gesproken heeft. Het is zo iets heerlijk dat zelfs de engelen er meer over zouden willen weten.

ENGELEN

Pastor Anko

Deel 4

De Hemelse oorsprong van Zonde



WIE IS LUCIFER?

BESCHEREMENDE CHERUB (ENGEL)

- Ezechiël 28:¹⁴ Ik benoemde u tot de gezalfde, **beschermende cherub**. U had toegang tot de heilige berg van God. U liep tussen de vlamme stenen.
- ¹⁶ Door uw wereldwijde handel werd u steeds meer besmet door onrechtvaardigheid en zondigde u. Daarom verjoeg Ik u van de berg van God. Ik verbande u, **beschermende cherub**, en tussen de vlamme stenen was niet langer plaats voor u.



WIE WAS LUCIFER?

TOONBEELD VAN WIJSHEID EN VOLKOMEN SCHOONHEID

- Ezechiël 28:12 'Mensenzoon, zing een klaaglied over de koning van Tyrus. Vertel hem dat de Oppermachtige HERE zegt: "U vormde het **toonbeeld van wijsheid en volkomen schoonheid.**



Excellent



Good



Average



Poor



Bad

WIE WAS LUCIFER?

MORGENSTER – Zoon van de
dageraad

- Jesaja 14:12 U bent nu uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U bent op de aarde neergeveld, hoewel u vele volkeren op aarde overwon.
- Morgenster – Helel = De stralende



LUCIFER → SATAN / DE DUIVEL

HET HART VAN LUCIFER

- VOL TROTS
- ZIJN INTENTIE
- Jesaja 14:13-14 Want u zei bij uzelf: **'Ik zal de hemel bestormen** en hoger dan de sterren heersen. Ik zal de hoogste troon bestijgen. Ik zal zetelen op de berg van de samenkomst, ver weg in het noorden.
- ZIJN WOORDEN
- ¹⁴ **Ik zal opklimmen tot in de hoogste hemelen en gelijk zijn aan de Allerhoogste.'**



HET RESULTAAT

SATAN

Hebreews:

שָׂטָן : satan

Grieks

σατανάς : satanás

- Markus 1:13 Daar werd Hij veertig dagen lang door Satan op de proef gesteld. Hij was er alleen met de wilde dieren en de engelen zorgden voor Hem.

TEGENSTANDER

- Titus 2:8 Zeg heilzame dingen, waar niets tegen in te brengen is, zodat onze tegenstanders zich beschaamd voelen omdat ze niets kwaads over ons kunnen zeggen.

HET RESULTAAT

DE DUIVEL

Grieks

Διάβολος : diábolos

- Openbaring 12:9 De grote draak, de oude slang, ook wel duivel of Satan genoemd, die alle mensen ter wereld verleidt, werd met zijn engelen op de aarde gegooid.

DE BRON VAN LIEGEN

Intellectuele auteur en veroorzaker van zonde

- Johannes 8:44 U bent kinderen van de duivel en doet graag wat hij wil. Hij is al sinds het begin een moordenaar en heeft altijd buiten de waarheid gestaan, want de waarheid is hem vreemd. Hij kan alleen maar liegen, hij is de bron van de leugen.



GEVALLEN ENGELEN of DEMONEN

- DEMOON - boze geest, een inferieure godheid
- Lukas 10:17 Na verloop van tijd kwamen de zeventig leerlingen weer bij Hem terug. 'Here,' zeiden zij opgetogen, 'als wij uw naam gebruiken, doen zelfs de boze geesten wat wij zeggen!'
- Openbaring 16:13-14 Toen zag ik uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie boze geesten komen. Zij zagen eruit als kikkers. ¹⁴ Het waren duivelse geesten, die opmerkelijke dingen deden. Zij gingen alle koningen van de aarde langs om hen bijeen te brengen voor de oorlog op de grote dag van de Almachtige God.

GEVALLEN ENGELN OF DEMONEN

Een derde deel door satan zijn leugens

- Openbaring 12:3-4 Er verscheen nog een indrukwekkend teken in de hemel: een grote, rode draak met zeven koppen en tien horens. Op elke kop stond een kroon ⁴ en de staart van de draak veegde een derde deel van de sterren weg en slingerde die naar de aarde. De draak stond voor de vrouw om haar kind te verslinden, zodra het geboren was.

Ze vielen van hun oorspronkelijke staat van gehoorzaamheid aan God

- 2 Petrus 2:4 God heeft zelfs opstandige, ongehoorzame engelen niet gespaard, maar in de afgrond gegooid waar zij in donkere hollen opgesloten blijven tot de dag van het grote oordeel.
- Judas 6 Hij heeft engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten, gevangen gezet in de eeuwige duisternis, daar houdt Hij hen vast tot de grote dag van het oordeel.

Georganiseerd in rangorde

- Efeziërs 6:12 Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen.

ENGELEN

Pastor Anko

Deel 5

Geestelijke Oorlog



GEESTELIJKE OORLOG

1. WAT BETEKENT HET?
2. WIE VECHTEN ER?
3. HOE KRIJG JE DE OVERWINNING?

WAT BETEKENT DE GEESTELIJKE OORLOG

- A. De realiteit van het koninkrijk van God en het koninkrijk van satan
- B. Een gevecht
- C. In de confrontatie tussen de gedachten en wil van God versus de plannen en strategie van de duivel



A. Het koninkrijk van God en het koninkrijk van satan

- **Colossenzen 1:13** Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en ons een plaats gegeven in het koninkrijk van zijn geliefde Zoon,
- **Psalmen 145:13** Uw koningschap is eeuwig, U heerst over elke generatie.
- **Mattheüs 3:2** Hij zei: "Jullie moeten gaan leven zoals God het wil. Want het Koninkrijk van God zal nu heel gauw komen!"
- **Mattheüs 6:10** Laat uw Koninkrijk komen. Laat uw wil op de aarde worden gedaan, net zoals in de hemel.
- **Mattheüs 12:25-26** Jezus wist wat zij dachten. 'Een verdeeld koninkrijk valt uiteen,' zei Hij. 'Een stad of huis waar verdeeldheid heerst, blijft niet bestaan. 26 Als de duivel nu **de duivel wegjaagt, vecht hij tegen zichzelf en maakt zijn eigen koninkrijk kapot.**
- **Mattheüs 4:8** De duivel nam Hem weer mee, nu naar een heel hoge berg. Hij liet Hem alle landen van de wereld zien, met al hun pracht en praal.
- **2 Corinthiërs 4:4** De god van deze wereld, de duivel, heeft hen verblind, zodat zij het goede nieuws niet geloven. Zij zien het stralende licht van Christus niet, die het beeld van God is.

B. Een gevecht

- Colossenzen 2:1 U moet weten hoe zwaar de strijd is die ik voor u en voor de christenen van Laodicea voer en voor alle anderen met wie ik nog niet persoonlijk heb kennis gemaakt.
- ἀγών -> AGON = Menselijke en geestelijke strijd
- Efeziërs 6:12 Want wij **vechten** niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen.
- Πάλη -> pālē = Worstelen



Confrontatie

gedachten en wil van God versus de plannen en strategie

- 2 Corintiërs 10:4-5 Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken. 5 Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet, te ontzenuwen, alle barrières tussen God en de mensen worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke **opstand van menselijk denken** om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus.

2. WIE VECHTEN ER? - GOD

- 1 Samuël 17:47 En iedereen hier zal weten dat de Here niet afhankelijk is van wapens om zijn plannen uit te voeren, onze **God heeft de strijd volledig onder controle!** Hij zal u in onze macht geven!
- 1 Samuël 18:17 Op een dag zei Saul tegen David: 'Ik ben van plan je mijn oudste dochter Merab tot vrouw te geven. Maar eerst moet je bewijzen dat je een moedige schoonzoon bent door de oorlogen van de Here te voeren.' Saul dacht bij zichzelf: 'Ik zal hem op de Filistijnen afsturen, dan kunnen die hem doden in plaats van dat ik het doe.'

2. WIE VECHTEN ER? - satan

- **Openbaring 12:7-8** Toen brak in de hemel oorlog uit. Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak. De draak en zijn engelen vochten terug, 8 maar werden verslagen en uit de hemel weggejaagd.
- **Openbaring 20:7-8** Als die duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. 8 Hij zal erop uitgaan om de volken van de vier windstreken, Gog en Magog, te misleiden en aan te zetten tot de oorlog, een menigte zo talrijk als het zand van de zee.
- **1 Petrus 5:8** Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden

2. WIE VECHTEN ER? - Christenen

- 1 Tim. 1:18 Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. (HSV)
- 1 Johannes 5:4-5 Elk kind van God kan de wereld overwinnen door op Hem te vertrouwen. 5 Alleen als wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, kunnen wij de wereld overwinnen.



3. HOE KRIJG JE DE OVERWINNING?

A. Vasthouden aan de gezonde leer van God

- 1 Timotheüs 4:1-3 Maar de Heilige Geest zegt ons heel duidelijk dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente zich van Christus afwenden en leraren gaan volgen die zich door de duivel laten leiden. 2 Deze schijnheilige leraren vertellen leugens en hebben hun eigen geweten het zwijgen opgelegd. 3 Zij zullen zeggen dat het niet goed is om te trouwen en dat je bepaalde dingen niet moet eten, zelfs al heeft God deze dingen gegeven, opdat goed onderwezen christenen er dankbaar van zullen genieten.
- 2 Petrus 2:1-3 Maar zoals er vroeger mensen waren die niet echt namens God spraken, zo zullen er ook onder u mensen komen die dingen leren die niet waar zijn. Op een heel slimme manier vertellen zij leugens over God, zij willen zelfs niets meer weten van hun Meester die hen heeft vrijgekocht. Maar daardoor hollen zij hun ondergang tegemoet. 2 Zij zullen veel mensen zover weten te krijgen dat zij er ook maar op los gaan leven en dat zij het leven met Christus belachelijk maken. 3 Deze zogenaamde leraren zijn zo hebzuchtig dat zij u van alles zullen wijsmaken om maar geld van u los te krijgen. Maar God heeft hen al veroordeeld en hun straf zal niet lang op zich laten wachten.

3. HOE KRIJG JE DE OVERWINNING?

B. DE WAPENUITRUSTING

- Efeziërs 6:10-13 Tenslotte, broeders en zusters: wees sterk in de kracht van de Heer. 11 Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. 12 Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. Dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld. 13 Doe daarom de hele wapenrusting van God aan. Dan kun je je verdedigen als het kwaad je aanvalt. En dan kun je ook blijven staan als je alles hebt gedaan wat je moest doen.



3. HOE KRIJG JE DE OVERWINNING?

C. BID!!!

- Efeziërs 6:18 Bid voortdurend en laat u daarbij leiden door de Heilige Geest. Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen.
- 2 Kronieken 7:14 en mijn volk zich vernedert en bidt, Mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, dan zal Ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken.



ENGELEN

Pastor Anko

Deel 6

Rangorde demonen



DE DEMONISCHE HIERARCHIE EN WANNEER HET KONINKRIJK SATAN BEGON

Efeze 6:12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

OVERHEDEN

Arche: **Principe, regel, heerschappij**

Zij zijn de leiders van demonen of degenen die de regering uitoefenen als een superieure klasse

- Rom 8:38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, (HSV)
- Colossen 2:15 Op die manier heeft God zich ontdaan van alle heersers en machten. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn.
- Efeziërs 1:21 Nu is Hij hoog verheven boven elk gezag, elke macht, kracht en regering, boven alles waarvoor men respect heeft, niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die komt.

MACHTEN

DOXA: Reputatie, macht, kracht.

Zij zijn degenen die gezag hebben gedelegeerd, een leergezag, jurisdictie en naties voorzitten!

- Efeziërs 3:10 God wil door de Gemeente aan de heersers en machten in de hemelsferen laten zien hoe rijk en volmaakt zijn wijsheid is.
- 1 Corinthiërs 7:4 De man heeft net zoveel zeggenschap over het lichaam van zijn vrouw als zijzelf en de vrouw net zoveel over het lichaam van haar man als hij.
- 2 Petrus 2:10 Dat laatste geldt vooral voor hen die zich aan hun schaamteloze hartstochten overgeven, voor hen die trots en eigenzinnig zijn, die zich van enig gezag niets aantrekken en zonder blikken of blozen met geestelijke machten durven te spotten.
- Colossenzen 1:16 In Christus is alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is in Christus gemaakt tot zijn eer.

Gouverneurs

Kosmokrator = Gouverneurs, heerschappij, domein

Zij zijn de aanjagers of vertegenwoordigers van een provincie of district

- Lukas 2:2 Quirinius was toen gouverneur van Syrië.
- Lukas 3:1 Keizer Tiberius was al vijftien jaar aan het bewind. Pilatus was gouverneur van Judea, Herodes gouverneur van Galilea, zijn broer Filippus gouverneur van Iturea en Trachonitis, en Lysanias gouverneur van Abilene.

KWAAD IN HEMEELSE GEWESTEN

Stratia – Het zijn legers en ondergeschikte troepen

- Lukas 2:13 Plotseling kwam bij de engel een menigte andere engelen die God loofden. Een hemels leger was het.
- Openbaring 12:7-9 Toen brak in de hemel oorlog uit. Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak. De draak en zijn engelen vochten terug, 8 maar werden verslagen en uit de hemel weggejaagd. 9 De grote draak, de oude slang, ook wel duivel of Satan genoemd, die alle mensen ter wereld verleidt, werd met zijn engelen op de aarde gegooid.
- Mattheüs 7:22 Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen Mij zeggen: “Here, wij hebben in uw naam geprofeteerd. Here, wij hebben uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen.”
- Jakobus 2:19 Durven sommigen van u nog te beweren dat ‘geloven alleen’ genoeg is? Geloof u dat er maar één God is? Dat is goed, maar dat geloven de boze geesten ook en zij beven van angst voor Hem!

WANNEER BEGON HET KONINRIJK VAN SATAN? – Optie 1

1. Met goddelijk oordeel

Genesis 3:15 De vrouw en jij, en al jullie nakomelingen, zullen vijanden zijn. Een van haar nakomelingen zal jouw kop verbrijzelen en jij zult zijn hiel verbrijzelen.'

WANNEER BEGON HET KONINRIJK VAN SATAN? – Optie 2

2. Met de rebellie van Lucifer

Jesaja 14:12-14 U bent nu uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U bent op de aarde neergeveld, hoewel u vele volkeren op aarde overwon. 13 Want u zei bij uzelf: 'Ik zal de hemel bestormen en hoger dan de sterren heersen. Ik zal de hoogste troon bestijgen. Ik zal zetelen op de berg van de samenkomst, ver weg in het noorden. 14 Ik zal opklimmen tot in de hoogste hemelen en gelijk zijn aan de Allerhoogste.'

Ezechiël 28:12-17 'Mensenzoon, zing een klaaglied over de koning van Tyrus. Vertel hem dat de Oppermachtige Here zegt: "U vormde het toonbeeld van wijsheid en volkomen schoonheid. 13 U was in Eden, de tuin van God, uw kleding was bezaaid met waardevolle stenen: robijn, topaas, jaspis, kristal, onyx, turkoois, saffier, hematiet en smaragd, alle in prachtige zettingen van zuiver goud. Op de dag dat u werd geschapen, werden ze al voor u klaargelegd. 14 Ik benoemde u tot de gezalfde, beschermende cherub. U had toegang tot de heilige berg van God. U liep tussen de vlamme stenen. 15 U was volmaakt in alles wat u deed, vanaf de dag dat u werd geschapen tot op het moment dat het kwaad in u werd aangetroffen. 16 Door uw wereldwijde handel werd u steeds meer besmet door onrechtvaardigheid en zondigde u. Daarom verjoeg Ik u van de berg van God. Ik verbande u, beschermende cherub, en tussen de vlamme stenen was niet langer plaats voor u. 17 Uw hart was vol trots wegens al uw schoonheid, u misbruikte uw wijsheid ter wille van uw machtspositie. Daarom heb Ik u op de aarde neergeworpen en u hulpeloos blootgesteld aan de minachtende blikken van koningen.

WANNEER BEGON HET KONINRIJK VAN SATAN? – Optie 3

3. Met de moord gepleegd door Kaïn op Abel

Genesis 4:1-8 Adam had gemeenschap met Eva en zij raakte in verwachting. De zoon die werd geboren, noemde zij Kaïn. 'Want,' zei Eva, 'met hulp van de Here heb ik een man ter wereld gebracht.' 2 Hun volgende kind was ook een zoon, Abel. Abel werd schaapherder en Kaïn legde zich toe op de landbouw. 3 Na verloop van tijd brachten Kaïn en Abel beiden een offer aan de Here. Kaïn een deel van zijn oogst, 4 maar Abel bracht van het beste van zijn kudde, ook het vet. De Here accepteerde het offer van Abel, 5 maar dat van Kaïn niet. Kaïn voelde zich vernederd en werd boos. Zijn gezicht vertrok van woede. 6 'Waarom ben je boos?' vroeg de Here hem. 'Waarom trek je z'n kwaad gezicht? 7 Je zou vrolijk kunnen kijken als je maar doet wat goed is. Maar als je weigert te gehoorzamen, moet je oppassen. Want de zonde ligt op de loer, klaar om je leven te vernietigen. Maar als je wilt, kun je hem overwinnen.' 8 Op een dag stelde Kaïn Abel voor de velden in te gaan. Toen ze daar samen liepen, viel Kaïn zijn broer aan en vermoordde hem.

WANNEER BEGON HET KONINRIJK VAN SATAN? - 2

2. Met de rebellie van Lucifer

VRAGEN EN ANTWOORDEN

- DIT IS EEN STUDIE WAAR VEEL VRAGEN OP KUNNEN KOMEN!
- STUUR ZE NAAR: pastoranko31@gmail.com